

Cochlear™ Aktuel Magazin

Salyangoz

Sonbahar/ Kış 2013

www.cochlear.com.tr



Cochlear™
30. YILINI
KUTLUYOR

Cochlear™

30
Years of
changing
lives



*Otolojiye katkılarıyla
dünyaca tanınan bir isim,
Prof. Dr. Nuri Özgirgin*

Röp: Gizem Babaoğlu

“

Türkiye’de son 30 yıldaki gelişme neredeyse tüm dünya ile aynı. Diğer bir deyişle; yaklaşık 25 sene önce lokal toplantılarımızda katıldığımız uluslararası kongre izlenimlerini paylaşırken, bugün Dünya Otolojisi’ne yön veriyoruz...

Bu süreçte var olan tüm arkadaşlarıma şükran doluyum.

”

Bu yıl için otolojide NOBEL ÖDÜLÜ adayımız var!



Nuri Özgirgin Kimdir? Bu noktaya nasıl geldiniz kısaca bahseder misiniz?

1954 yılında İstanbul doğumluyum fakat çocukluğum Antalya-Manavgat'da geçti. 1965 senesinde Ankara'ya geldim ve ortaokul ve lise öğrenimimi TED Ankara Koleji'nde tamamladım. 1972 senesinde yüksek öğrenimim için Ankara Tıp Fakültesi'nde eğitime başladım. Sosyal yaşamım hareketliydi. Tıp eğitimim sırasında Ankara Koleji Mezunlar Derneği Yönetimi'nde senelerce çalıştım. 1978-1982 yılları arasında uzmanlık eğitimimi yine aynı fakültenin KBB Anabilim Dalı'nda tamamladım. Ardından zorunlu hizmet nedeni ile 2,5 yıl Sivas Numune Hastanesi'nde, askerlik görevi nedeni ile 1,5 yıl süreyle Gelibolu Asker Hastanesi'nde çalıştım. Ankara'ya dönüşümden Numune Hastanesi KBB Kliniği'nde Başasistan olarak görev yaptım (1986-1990) ve takiben Gazi Üniversitesi KBB Anabilim Dalı'nda 2 yıl süre ile çalıştım. 1992 yılında Bayındır Hastanesi KBB Bölümü'nün kuruluşunu yaptım. 2002-2007 yılları arasında ise Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı'nda görev yaptım.

Avrupa'da da kısa bir deneyiminiz olmuştu sanırım?

Evet; 1988 yılında Doçent olduktan sonra Barselona'ya gittim. Mesleğime "otoloji" konusunda yön vermek üzere "Instituto de Otologia Garcia-Ibáñez" de 6 ay süre ile çalıştım. Modern ve ileri otoloji eğitimi aldım. Her gün, İspanyolların "siesta" zamanlarında ben temporal kemik diseksiyonu yapıyordum. O zamanlar bir adet taze temporal kemiğini 1000 Peseta karşılığında ediniyordum. Tabii şimdi Peseta olmadığı için bugünkü karşılığı nedir bilmiyorum. Orada kaldığım sürece 100' den fazla kemik diseksiyonu yaptım. Bir taraftan temporal kemik anatomisini 3 boyutlu öğrenirken, diğer taraftan ameliyatlara giriyor, bir yandan da elektronörofizyoloji laboratuvarında çalışıyordum.

Yurt dışında birçok dernekte önemli görevleriniz oldu. Halen devam eden de sorumluluklarınız var. Biraz bunlardan bahseder misiniz?

1989'da Politzer toplantılarına katılmaya başladım. Barselona'da yanında çalıştığım Emilio Garcia-Ibanez'in beni "uluslararası camiaya tanıtmaya" anlamında katkıları çok büyüktür. O zamanlar toplantılarda hep yalnızdım. Türkiye'den başka katılım olamıyordu. Sponsorluk sistemi yoktu. Her yere kendi imkanlarınız ile gitmek gerekiyordu. Ama Türkiye'nin de varlığını hissettirmek ve orda bir temsilci olmak benim için çok önemliydi.

1998 senesinde 21. Politzer toplantısını Türkiye'de yapmak için görevlendirildiğimde çok sevdim. Bu bir dönüm noktasıydı... 1998 senesinde Antalya'da yaptığımız bu toplantı Politzer Derneğinin yeniden dirilişi idi. Çünkü öncesinde ilgi son derece azalmıştı. Toplantımız çok başarılı olmuştu. Yönetim kuruluna davet edildim. Politzer yönetiminin en genç üyesi idim. Eş zamanlı olarak Akdeniz Ülkeleri Otoloji & Odyoloji Derneği'ne 2. Başkan olarak davet edildim. Gerçekten iki taraflı bir dönüm noktası olmuştu. 2004-2008 yılları arasında Akdeniz Ülkeleri Otoloji ve Odyoloji Derneği'nin başkanlığını yürüttüm. Çok yakın zaman önce yönetimdeki görevim sona erdi.

Politzer Derneğinin önemi nedir ve nasıl faaliyet gösteriyor?

Politzer Derneği 1978 yılında Orta Avrupa'da bir avuç otolog tarafından kuruldu. O yıllar "timpanotomi posterior" yaklaşımının yeni tanımlandığı zamanlardı. Modern orta kulak ve mastoid cerrahisinin tanıtılması gerekmekteydi. Adam Politzer'den sonra David Austin, Geza Jako, Claus Jansen, Jean Marquet, Jacob Sade, Gordon Smyth ve Stuart Strong gibi isimlerin kurduğu Dernek özellikle son yıllarda daha hızlı gelişim gösterdi. Artık dünyanın "otoloji" konusunda en yetkin bilimsel yapılanması. Direktörler kurulunda dünyanın her bölgesi temsil edilmekte. İki yılda bir yapılan ve "Otolojinin en prestijli toplantısı" olarak anılan aktivitelerin yanı sıra, bugün video konferans yayınları, temporal kemik kurslarının organizasyonu, tartışma forumları, diğer otoloji derneklerinin koordinasyonu konusunda da son derece aktif. Bunların arasında Politzer tartışma forumu, en çok ilgi duyulan aktivite oldu. Halen tüm dünyadan 7000 kişi, forumdaki bilimsel tartışmaları izlemekte. Aslında artık otolojide global politikaları yönlendiriyor diyebilirim.

Nasıl Başkan oldunuz ve sonrasında neler değişti?

Politzer yönetiminde 2 dönem çalışmakla görev tamamlanmış oluyor. Benim de görevimin tamamlandığını düşündüğüm son toplantıydı 2005 Seul... Yönetim Kurulu toplantısı sırasında, Mirko Tos artık



Kolesteatoma 2012 Nağasaki Konuşmacı sertifikası alınırken



Politzer 2011 Atina - Açılış konferansı



Politzer 2009 Londra - Eski ve Yeni Başkan



başkanlık görev süresini tamamlamıştı ve gündem, daha sonra üst yönetimde görev alacak isimlerdi. Seçilmiş başkanın adını en son telaffuz edildi. O, bendim. Doğrusu güzel bir sürpriz olmuştu.2009 yılında Londra'da yapılan Politzer toplantısı sırasında, Greenwich'te "The Royal Naval College" tablolulu salonunda çok özel bir törenle başkanlığı devraldım. Bu unutulmaz bi anıydı. Başkanlık dönemimde vizyonum ile dernek açılımını özdeşleştirdim. Dünya Otoloji Kongresi, GLORF Politzer ile özdeşleşti. IFOS'un otoloji konusundaki danışma kurulunu Politzer Yönetim Kurulu üstlenmekte.

Bir de son zamanlarda Global Otology Research Forum'dan (GLORF) söz ediliyor;açıklar mısınız?

Aslında şimdiye dek ARO adıyla yalnızca Amerika'da yapılan araştırma forumunun globalleşmesi idi amaç. 2010 yılında oluşturduk. Dünyanın lider otoloji derneklerinin (Amerikan Otoloji Derneği, Avrupa Otoloji Nörotoloji Akademisi gibi) katılımı ile kurucuların oluşturduğu bir Yönetim Kurulu var. GLORF ilk toplantısını 2013 Kasım'da Antalya'da yapılacak. Yürümekte olan ve henüz tamamlanmış olan tüm araştırmaları davet ettik. En iyi araştırmalar için, ödüller ilan edilecek. En büyük ödüllerden birisi Cochlear tarafından verilecek.

Politzer'den sonra sizi hangi dernekler bekliyor?

Bir süredir Avrupa Otoloji Nöro-Otoloji Akademisi'nin yönetim kurulu üyesiyim ve bilimsel aktivitelerden sorumlu çalışma grubunun başkanıyım. Yakın zamanda bu görevlere akademinin genel sekreterliği de eklendi.

Bu süreçte çok önemli sorumluluklar beni beklemekte. 2006 yılından bu yana yürütülmekte olan "Curriculum Development Program in Neurotology" aktif biçimde uygulanmaya başlanacak. Bunun yanısıra Avrupa Otoloji Yönergeleri'nin yazılımı ile ilgili çalışma başlatıldı. Ben, kolesteatom ve otitis media çalışma grubunun başkanlığını yürütmekteyim. İleri otoloji ve nörotoloji için üst ihtisas programının yazılımı da sırada bekleyen konular arasında. Statü gereği 2014-2016 yılları arasında EAO-NO Başkanlığı'nı üstleneceğim. 2016 yılındaki EAONO toplantısının da Türkiye'de yapılması gündemde.

Bu sıralar sizi en çok ne heyecanlandırıyor?

Uzun süredir konuştuğumuz planladığımız, henüz daha 1 haftalık bir proje... Ulusal Otoloji Nöro Otoloji Okulu kuruldu. Amaç KBB Camiamızda "Otoloji Nörotoloji" konusuna ilgiyi arttırmak ve bu konuda istekli meslektaşlarımıza da destek olabilmek. Farklı etmenlerin bir araya getirilerek oluşturulduğu okulun eğitim süresi 2 yıl olarak belirlendi ve başlangıçta 200 öğrencinin okula kabulü benimsendi. Okulu başarı ile tamamlayan meslektaşlarımız, süre sonunda sertifikalandırılacaklardır. Bu sertifika, Sağlık Bakanlığı tarafından verilebileceği gibi, benzer çalışma yürüten Avrupa Otoloji ve Nörotoloji Akademisi tarafından da olabilecek. Sertifika sahiplerinin otoloji konusunda birçok yönden ayrıcalıklı olacakları muhakkak.

Bir de editörlüğünü yaptığınız bilimsel dergi var. Kısaca söz eder misiniz?

Akdeniz Ülkeleri Otoloji ve Odyoloji Derneği adına 2005 yılından bu yana yayınlamakta olduğumuz bir dergi bu. Kurucusu olduğum derginin aynı zamanda baş editörüym. Dergimiz 2009 yılında format değiştirerek "The Journal of International Advanced Otology" adını aldı ve hem de aynı yıl itibarıyla SCI-E indeksine kabul edildi. Sene 3 kez yayınlanmakta ve her sayıda ortalama 25-26 makale bulunmakta. Red oranımız ise bir hayli fazla, % 60 civarında...

Türkiye KBB alanında sizce nerede?

Bu soru için teşekkür ederim çünkü edindiğim görevler sayesinde daha rahat değerlendirme yapabiliyorum. Türkiye sanıldığından çok çok daha iyi bir pozisyonda.

Bizim jenerasyonumuzun en şanslı yanı, özellikle otoloji alanındaki inanılmaz gelişme ve ivmenin tanıkları olmamız. Türkiye'de ki son 30 yıldaki gelişme neredeyse tüm dünyadaki ile aynı.

Diğer bir deyişle, yaklaşık 25 sene önce lokal toplantılarımızda, katıldığımız uluslararası kongre izlenimlerini paylaşırken, bugün Dünya Otolojisi'ne yön veriyoruz. Bu süreçte var olan tüm arkadaşlarımıza şükran doluyum.



Cholesteatoma 2012

Koklear implant buluşu ve ilerlemesi neden Dünya açısından çok önemli bir gelişme?

Biraz önce dünyada otoloji konusundaki 30 yıllık gelişmeden söz etmiştim. Bunlar arasında en önemli kavşak noktası ise tabii ki Koklear Implant. Kesinlikle çok büyük bir devrim ve ülkemizde bire bir uygulanması ve adapte olması çok önemli...

Bu yıl için otolojide NOBEL ÖDÜLÜ adayımız var. Çok kısa bir zaman içinde adını açıklayacağım, ama şimdilik sürpriz olarak kalsın.

Odyoloji – Otoloji birlikteliği hakkında neler söylemek istersiniz?

Kesinlikle çok dengeli ve hoşgörüyü dayalı olması gereken bir ilişki olmalı. Odyoloji lisans eğitimi açısından yeni yapılanmakta. Tabii ki 1960'lı yıllardan bu yana Hacettepe Üniversitesi KBB Anabilim Dalı bünyesinde başlatılan proje çok başarılı oldu ve bu akım Türkiye'ye liderlik etti.

Otoloji – Nörotoloji Bilimindeki gelişmeler Odyolojiyi de yönlendirdi. Odyoloji alanındaki ilerleme günümüzde, daha ayrıcalıklı olarak işitme tanı ve rehabilitasyonu üzerinde şekillendi. Bu konuda kullanılan teknikler artık son derece özgün. Ama kanımca odyoloji, otolojiden ayrılmaz bir disiplindir.

Çok ilginçtir, yakın zamanda yapılan Ulusal Odyoloji Kongresi'nde bana verilen konferans konusu bu idi. Konuşmamın son üç slaytının başlıkları ise:

- "KBB Hekiminin «Odyoloji Bilme» Sorumluluğu"
- "Odyoloji Bilimi Temsilcilerinin Klinik Otolojiye Olan Sorumluluğu"
- "Birlikte Çalışmak..."

Ben özellikle slaytların gövdesini boş bırakmıştım, gelin içini birlikte dolduralım diyerek. Ama sanırım kendi düşüncelerimi buradan iletebilirim.

KBB Hekiminin «Odyoloji Bilme» Sorumluluğu: KBB Hekimi çok iyi biçimde odyoloji bilmek zorunda. Yapılan incelemeleri değerlendirebilmek için konuya da hâkim olmak gerekir. Bir KBB hekimi maskelemeyi bilmez ise, impedansmetre dalga biçimlerini değerlendiremez ise, ERA dalgalarını veya OAE dalgalarını algılayamaz ise, nistagmusun yönünü anlayamaz ise hastasında başarılı olamaz. Özellikle Türkiye gibi odyolog sayısının yetersiz olduğundan KBB hekiminin odyolojideki katılımı daha etkin olmalıdır.

Odyoloji bilimi temsilcilerinin klinik otolojiye olan sorumluluğu; klinik veriler yeterince irdelenmeden odyolojik değerlendirmeden sağlıklı sonuç alınamaz. Odyoloji biliminin temsilcisi bunu ancak iyi diyalog içinde olduğu otologtan edinebilir. Benzer biçimde ameliyat sonrası otologun işitme sonucunu görebilmesi için, iyi bir odyolojik değerlendirme de gerekli olacaktır. Burada ortak çalışma büyük önem kazanmaktadır.

Birlikte çalışmak; birbirinin ayrılmaz parçası olan bu ilişkide ancak karşılıklı bilgi paylaşımı ile ileri gidilebilir. Çok yakın zamanda klinik araştırmalarda işitme sonuçlarının standardizasyonu "A New Standardized Format for Reporting Hearing Outcome in Clinical Trials" ile ilgili küresel bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışmada çok örnek olacak bir otolog-odyolog işbirliği oluşturulmuştur.

Bize vakit ayırdığınız için teşekkürler...



Bu gelişmeler sizi yeterince meşgul ediyor gibi, bunların haricinde hayatınızdaki diğer dinamikler nedir?

Açıkçası hayatım o kadar yoğun ki... Keyif alarak işimle ilgili birçok rolde olmayı seviyorum ben. Maalesef bu kadar yoğun tempo ve seyahat içerisinde özel hayatıma fazla zaman ayıramıyorum. Fırsat buldukça spor yapıyorum.

O zaman eşiniz çok anlayışlı olmalı?

Kesinlikle, eşimi bu konuda takdir ediyorum. Her zaman yanımda, her zaman bana destek ve sürekli fırsat yaratan birisi... Çocuklarım da yetişkin oldukları için kendi hayatlarındalar...